



- Gregor vond de weg naar de bokscub

- Tekst

> Reporter: Margot Van Wauwe- april 2018

**Margot**

Wetteren is niet voor iedereen even warm. Dat blijkt uit mijn ontmoeting met Gregor. Hij komt uit Armenië en belandde in zijn tienerjaren samen met zijn ouders in Wetteren, waar hij zich niet altijd even welkom voelt. Dat laat hij niet aan zijn hart komen. Zijn doorzettingsvermogen past bij zijn hobby: boksen.

**Gregor**

Mijn levensmotto is eigenlijk gewoon: 'blijven gaan'. Wat dat je ook meemaakt, gewoon blijven gaan.

**Margot**

Ik heb gehoord van iemand anders uit onze groep dat die nog een Armeniër kent in Wetteren die ook bokst.

**Gregor**

Van Armeniërs in Wetteren... dat weet ik niet. Maar boksen is toch eigenlijk wel onze sport. Je hebt toch ook wel veel kampioenen enzovoort. Het is toch wel één van onze nationale sporten precies. We zijn er wel echt heel goed in...dus...

**Margot**

Ik vraag me af, zo na een bokstraining: Hoe voel je je dan?

**Gregor**

Ja, je bent gewoon kapot eigenlijk. Zeker na het douchen, dan wil je gewoon in je bed gaan liggen. Je wilt gewoon alles kwijt zijn. Als je zeg maar woede hebt en zo, ga je gewoon naar de bokscub om los te gaan.

**Margot**

Je komt uit Armenië. Hoe lang ben je hier nu al?

**Gregor**

Sinds mei 2010.

**Margot**

Dat is acht jaar. Over het algemeen hoe zou jij de mentaliteit van de Belgen, hoe zou jij die beschrijven?

**Gregor**

Het komt misschien een beetje gemeen over, maar een beetje asociaal. Ja, ik kom van een warm land zeg maar. De mensen zijn warm, vrijgevig. En bij Belgen heb je dat eigenlijk niet. Dat is echt zo. Je kan tien jaar in een straat wonen. Je kent je burens niet eens enzovoort. Bij ons is dat je gaat bij je burens gaan eten, of ja...

**Margot**

Toen jij met je familie in België aankwam, voelde jij je dan welkom en goed ontvangen?

**Gregor**

Hmm, ja... nee eigenlijk niet. Naar een opvangcentrum enzovoort... Daar is het toch wel niet zo aangenaam. En je wordt ook raar bekeken. Zeker op school... je spreekt nog geen Nederlands ja, je wordt sowieso anders behandeld.

Ik ben wel geïntegreerd, dat wel... maar dat ik me Belg zou noemen dat niet. En qua vrienden maken: in het begin was het nog wel moeilijk zeker van ja omdat je nog niet zo goed Nederlands spreekt. En de alloctonen dan... bij hun was het wel gemakkelijker dan want zij begrijpen je deels ook. Ook al zijn zij hier geboren maar toch begrijpen ze jou deels. Ik kende geen Marokkanen bijvoorbeeld. Toen je zag van ok dat is ook een alloctoon, hij wordt ook misschien soms raar bekeken dus ga je automatisch met hen in contact. Dat was de beginfase maar nu op de Hogeschool maakt dat niet meer zoveel uit.

**Margot**

Mensen zoeken naar iets wat een beetje op hen lijkt.

**Gregor**

Ja, dat denk ik ook wel.

**Margot**

Heb jij bepaalde grote toekomstdromen?

**Gregor**

Ja, dat zeker. Ik zou graag later in Amerika willen wonen. Dat is een kinderdroom van mij. Waarschijnlijk komt dat door die films, die highschoolfilms enzovoort. Ik vond dat altijd leuk. Maar nu ben ik er al te oud voor... dus ja. En mijn toekomstdroom qua werk of zo wel ik toch wel liefst een job hebben waarbij ik altijd zo zou reizen of zo.



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



In Armenië is boksen een nationale sport. Welke sport is dit in jouw land?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Sport jijzelf? Wat doe je van sport? Hoeveel keer en waar sport je dan?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Ken jij sportkampioenen? Bekende sporters?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Gregor ontspant door te boksen.

Ontspan jij door te sporten?  
Of wat doe jij om je te ontspannen?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Gregor zegt dat hij geïntegreerd is.  
Wanneer is iemand geïntegreerd volgens jou?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Belgen zijn asociaal volgens Gregor.  
Ken jij sociale Belgen? Ken je asociale Belgen? Vertel.



RADIO BABBELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Is jou ooit onrecht aangedaan? Vertel.



RADIO BABBELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Heb jij ooit iemand onrechtvaardig behandeld?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Wat doe jij als je ziet dat iemand onrechtvaardig wordt behandeld?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Hoe maak jij nieuwe vrienden?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Welke nationaliteit hebben jouw vrienden?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Ken jij je burenen? Doe je dingen samen met je burenen?  
Is dit in jouw thuisland anders?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Heb jij je buren al eens geholpen?  
Kreeg je zelf al hulp van je buren?  
Vertel.



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Gregor zijn levensmotto is 'Gaan, blijven gaan'.  
Heb jij een levensmotto?  
Zo ja, het welke?





RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de boksclub



Is het voor de kinderen die plots met hun ouders in een ander land gaan wonen moeilijker dan voor hun ouders?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de boksclub



Zijn mensen in jouw thuisland vriendelijk voor vreemdelingen?



RADIO BABBELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Gregor had als kind een toekomstdroom om naar Amerika te gaan wonen.  
Heb jij een toekomstdroom? Vertel?



RADIO BABBELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Gregor keek als kind naar veel Amerikaanse films. Dit deed hem dromen over zijn eigen leven. Keek jij als kind graag naar films? Dewelke?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Waar droomde  
jij als kind van?



RADIO BABELONIË

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Als je de taal niet spreekt van het land,  
hoe kan je contact maken met anderen?

Hoe pak je dit aan?

Wat kan je helpen?



RADIO BABBELONIÉ

- Gregor vond de weg naar de bokscub



Bestaan in jouw thuisland taalcursussen voor anderstaligen? Vertel.



RADIO BABBELONIÉ

- Gregor vond de weg naar de bokscub

